

JPIC MSC VOORJAAR 2021

Wij moeten "zien met de ogen van Christus, oordelen met zijn mededogend hart en handelen vanuit deze sterke en liefdevolle relatie".

In *EarthBeat Weekly* van 31 april berichtte Barbara Fraser over een nieuwe peiling van het bureau CBS die van 13-16 april werd gehouden. Uit de nieuwe CBS-enquête blijkt dat het omzetten van bezorgdheid over klimaatverandering in actie een uitdaging blijft. Uit de enquête blijkt dat mensen bereid zijn offers te brengen, maar slechts tot op zekere hoogte, en dat veel standpunten langs ideologische lijnen uiteenvallen. Van vier prioritaire kwesties - de economie, de coronavirus pandemie, immigratie en klimaatverandering - plaatsen de meeste mensen (68%) de economie bovenaan, gevolgd door de pandemie (65%) en immigratie (54%). Minder dan de helft (46%) kent een hoge prioriteit toe aan klimaatverandering, een bevinding die vergelijkbaar is met die van de opiniepeilingen vóór de verkiezingen. Toch vindt iets meer dan de helft van de volwassenen in de VS - 56% - dat de klimaatverandering "nu meteen" moet worden aangepakt, en bijna evenveel mensen, 53%, zijn het eens met de manier waarop president Joe Biden de kwestie aanpakt, aldus de opiniepeiling. We zijn blij dat de nieuwe president van de VS heeft besloten zich weer aan te sluiten bij het Akkoord van Parijs en de dialoog met Iran over het nucleaire akkoord te hervatten.

Ongeveer een derde van de ondervraagden was bereid meer te betalen voor nutsvoorzieningen of hogere belastingen te aanvaarden. En de peiling bevatte geen vragen over het verminderen van de consumptie (behalve voor vlees - slechts 30% zei bereid te zijn dat niet meer te eten) of het meer betalen voor producten en diensten om hun werkelijke milieu- en sociale kosten te dekken. Dat is de olifant in de kamer. De milieukosten van veel producten - zoals een trouwring gemaakt van goud dat afkomstig is uit een ongereguleerde mijn die uit een Amazonewoud is gehakt, of crackers gemaakt van palmolie van een Indonesisch eiland waar bossen zijn gerooid voor een plantage - zijn over het algemeen onzichtbaar voor de koper in een ver land. En hoewel maar liefst zeven van de tien mensen zeggen dat ze milieuvriendelijke producten zouden kopen, "koopt" slechts een klein percentage van de consumenten ook echt "groen". We kunnen ervan uitgaan dat de uitdaging in andere delen van de wereld niet kleiner zal zijn.

Brian H. Smith, emeritus hoogleraar godsdienst aan het Ripon College in Wisconsin, merkt op dat de leiders van de grote godsdiensten weliswaar krachtige verklaringen over het klimaat en het milieu hebben afgelegd - waaronder natuurlijk paus Franciscus' encycliek "*Laudato Si'*", over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis" uit 2015 - maar dat hun volgelingen die boodschappen niet noodzakelijk in daden hebben omgezet. In een commentaar op *EarthBeat* suggereert hij dat religieuze leiders meer zouden kunnen doen om gelovigen te motiveren om actie te ondernemen met betrekking tot klimaatkwesties, en hij geeft een aantal suggesties. Deze omvatten het uitspreken over de klimaatverandering als een pro-life probleem, ervoor te zorgen dat mensen weten over de verwante documenten van hun geloof tradities, en het vinden van manieren om verbinding te maken met jonge volwassenen die bezorgd zijn over milieukwesties, maar waarschijnlijk niet te zijn in de kerkenbanken.

Een 7-jarenplan - 7 doelen

In onze Chevalier Familie zijn sommigen zeer betrokken bij de uitvoering van *Laudato Si'*.

Maar ben ik als JPIC-promotor zelf bereid om meer te doen? In mijn laatste JPIC-brieven 12 - 14 heb ik



gevraagd wie in de Chevalier Familie geïnteresseerd zou zijn om deel te nemen aan het zevenjarig actieplan dat op 24 mei door het Dicastery for the Promotion of Integral Human Development gelanceerd zal worden. Het is bedoeld om alle mensen van goede wil te betrekken bij het bereiken van de 7 *Laudato Si* doelstellingen voor ecologische duurzaamheid. Religieuze instituten hebben al veel initiatieven gestart om integrale ecologie te bevorderen, maar we moeten samen verder gaan en een kritische massa vormen voor systemische verandering. Tot nu toe heb ik slechts 5 reacties gekregen. We hopen nog steeds dat enkele leden van de Chevalier Familie zich bij ons willen aansluiten. Het is dus nog niet te laat om

mee te doen. Om er meer over te weten kun je surfen naar het *Laudato Si* Actie Platform

<https://www.laudatosi.org> en www.sowinghopefortheplanet.org/search-resources. We zijn ons er allemaal van bewust dat er een gevoel van urgentie is. Paus Franciscus zei onlangs: "**De tijd dringt**". Het 7-jarig actieplan zal worden gelanceerd aan het einde van het speciale feestjaar voor de 5e verjaardag van LS : **24 mei 2021**. Op www.sowinghopefortheplanet.org hebben congregaties al materiaal beschikbaar gesteld voor 26 hulpbroncategorieën. Laat ons weten of je mee wilt doen en we nemen spoedig contact met je op. Er komt nog een speciale *Laudato Si* week aan: **16-24 mei**: <https://youtu.be/xOUxcNHxCWw>

Pater Claude Mostowik stuurde mij onlangs de tekst van een interessante lezing van Zr Jan Barnet (RSJ) over *Fratelli Tutti*: "Religie ten dienste van solidariteit in onze wereld". Zij merkte op: "De essentiële boodschappen van de eerste 7 hoofdstukken liggen ten grondslag aan die van hoofdstuk 8. En zij roepen ons als christenen steeds weer op tot samenwerking en solidariteit - om nee te zeggen tegen het bouwen van muren; om ja te zeggen tegen het bouwen van bruggen. Om de zaden van vrede en gerechtigheid te versterken, waarbij de dialoog centraal staat en het centrale instrument is om conflicten en confrontaties op te lossen... En zoals Franciscus aangeeft, en zijn nauwe samenwerking met sjeik Ahmad al-Tayyib in 2019 laat zien, staat deze dialoog centraal in de samenwerking en ligt hij ten grondslag aan al onze inspanningen om de zaden van vrede en gerechtigheid te koesteren". In haar reflectie op deze encycliek durft zij zeer kritisch te zijn voor de Australische kerk. Eén voorbeeld dat ons allen kan aanspreken. Ze schrijft: "Eén voorbeeld springt er voor mij echt uit. Twee dagen na de NZ Royal Commission naar de massamoorden in Christchurch, startte Australië een onderzoek naar extremisme, specifiek rechts-extremisme. Door een late interventie van de minister van Binnenlandse Zaken werd het accent echter verlegd en ging de aandacht uiteindelijk specifiek uit naar islamitisch extremisme. Wij zijn dus overgestapt van het beschouwen van moslims als slachtoffers naar het in de eerste plaats zien van hen als verdachten". Een ander gebied is dat van de veelvuldige oproep van de paus tot inclusie. We begrijpen haar frustratie als ze schrijft: "Voor mij is er een intrigerende ironie in Franciscus' oproep tot insluiting, in een document waarvan de taal dit duidelijk tegenspreekt. De seksistische titel van de encycliek, de voortdurende verwijzingen naar de mens en de mensheid, en zelfs de verwijzingen naar God als Vader, en het gebruik van broederschap, storen veel vrouwen (waaronder ikzelf) in onze Kerk. En ook in hoofdstuk 8 zijn alle voorbeelden die gegeven worden mannen - Franciscus van Assisi, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, en Charles de Foucauld. Zij doorkruisen duidelijk het algemene verlangen van de encycliek naar concrete insluiting. Het is jammer

dat de taal soms de kracht van het document heeft ondermijnd en afbreuk heeft gedaan aan de noodzakelijke impact ervan".

In het licht van de krachtige oproep van Paus Franciscus aan de religies om zich in te zetten voor de vrede, is de uitdaging voor ons als Kerk en als Congregatie duidelijk. Daarom mogen we onze generale overste pater Abzalón feliciteren die aan het einde van de zaligverklaringsviering van de martelaren in El Quiché op 23 april verklaarde: "Duizenden broeders en zusters die werden gedood omwille van de gerechtigheid en hun geloof, terwijl zij zich inzetten voor de opbouw van het Rijk Gods. Het was een systeem van dood - van genocide - dat het leven van deze tien nieuwe Zaligen verwoestte. Zij zijn het teken dat Guatemala "nooit meer" deze onrechtvaardige barbaarsheid mag herhalen die een hele natie heeft leeggebloed. Helaas blijven situaties als deze zich voordoen in verschillende delen van de wereld".

Moeten wij als voorvechters van gerechtigheid en vrede in onze Congregatie, in onze Kerk, niet de moed hebben om ons uit te spreken op het publieke forum? In zijn apostolische exhortatie *Evangelium Gaudium* (De vreugde van het Evangelie) geeft paus Franciscus ons in de hoofdstukken 3 (n.218-237: Het algemeen welzijn en vrede in de samenleving) en 4 (n.238-258: De sociale dialoog als bijdrage aan de vrede) een moreel kompas. Hebt u dit ooit gelezen of erover gesproken in uw gemeenschap of JPIC-groep?

Ter afsluiting van deze brief wil ik het laatste boek noemen dat paus Franciscus in samenwerking met



Austen Ivereigh heeft geschreven en waarin hij de methode "Tijd om te zien, Tijd om te kiezen, Tijd om te handelen" volgt. De weg van onderscheiding volgend, laat hij zien dat de Heilige Geest ons inspireert om te werken voor het algemeen welzijn en solidair te zijn met de armen. In het 3e deel doet hij concrete voorstellen voor de weg naar een betere toekomst.

Omdat we verantwoordelijk zijn voor elkaar, moeten we

de rijkdommen van de aarde solidair delen. We zouden kunnen stoppen met het uitgeven van geld aan bewapening en nadenken over de mogelijkheid van een universeel basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden. Hij gaat ook in op de rol van de vrouw in kerk en samenleving, de behandeling van migranten/vluchtelingen en het wijdverbreide populisme. Laten we dromen en de prijs betalen om onze dromen waar te maken...

Vergeet niet ons gebed & actie op de 1e vrijdag: Facebook (**:Ametur**); Instagram (**@ameturmsc**); MSC Algemeen Bestuur **YouTube Kanaal** met verschillende [afspeellijsten](#) te kiezen JPIC, Spiritualiteit, Vorming. De procedure is als volgt:

1. Open YouTube op uw computer of apparaat
2. Typ: MSC Algemeen Bestuur in de zoekbalk en klik
3. Klik op het 3e tabblad genaamd "Afspeellijsten"
4. Klik op de afspeellijst die u wilt bekijken
5. Speel de video die u wilt bekijken

<https://www.olshgen.com> (Pater H. Kwakman over onze spiritualiteit en *Laudato Si*)

Houdt ons op de hoogte van uw activiteiten !

Mogen wij voor 24 mei een reactie van u verwachten. Deel deze brief gerust met uw gemeenschappen, JPIC-werkgroepen, vrienden ... Bedankt voor alles wat u doet !

André Claessens, Rome (andreclaessens50@gmail.com)

Laudato Si' Verjaardagsplan: Duurzaamheid in de wereld tegen 2030

Op verzoek van paus Franciscus heeft het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling (DPIHD) een plan opgesteld voor de uitvoering van de visie en de inzet van *Laudato Si'*, die erop gericht is om alle katholieke gemeenschappen in de wereld duurzaam te maken in de geest van de integrale ecologie tegen 2030. Het plan dat hieruit naar voren komt is zeer ambitieus. Het definieert zeven doelstellingen van *Laudato Si'*, een horizon die alle katholieke gemeenschappen gemeen hebben, en dankzij de samenwerking met de GCCM (*Global Catholic Climate Movement*) biedt het een online platform dat opleidingsmiddelen beschikbaar stelt, initiatieven en acties deelt en mechanismen bevordert om de weg naar integrale ecologie te controleren.

Het basisidee is dat elk jaar het aantal katholieke gemeenschappen dat deze weg inslaat zal worden verdubbeld, voor een exponentiële groei van het engagement. De weg van elke deelnemende gemeenschap zal meerjarig zijn, en gehoopt wordt dat binnen een paar jaar 25 procent van de katholieke gemeenschappen in de wereld betrokken zal zijn. Deze drempel vertegenwoordigt statistisch gezien een "omslagpunt", d.w.z. het punt waarop het *Laudato Si'*-plan "viraal" zou worden en grootschalige betrokkenheid zou ontwikkelen. Om de betrokkenheid van alle katholieke gemeenschappen te vergemakkelijken en te begeleiden, stelt het plan specifieke trajecten voor verschillende categorieën van gemeenschappen voor (zoals bisdommen/provincies, katholieke scholen, katholieke ziekenhuizen, enzovoort), met inbegrip van religieuze instituten. Verschillende Dicasteries en kerkelijke instellingen zijn bij dergelijke trajecten betrokken. In het geval van de mannelijke en vrouwelijke religieuzen zijn USG en UISG strategische partners van het Dicasterie. Daarom ontwikkelen de leden van USG en UISG concrete voorstellen voor hun religieuze gemeenschappen over de hele wereld, gericht op:

- te integreren wat hun gemeenschappen al doen,
- een voorstel te doen dat eenvoudig en geleidelijk genoeg is om hanteerbaar te zijn,
- inspirerend genoeg om te motiveren, en
- flexibel genoeg om in verschillende contexten te passen.

Het idee is om een proces en begeleidende middelen aan te reiken, waarbij de deelnemende gemeenschappen vrij zijn om hun eigen afweging te maken en de verantwoordelijkheid te nemen voor het vaststellen van hun actieplan, prioriteiten, specifieke doelstellingen en activiteiten.

In de praktijk zou het proces uit drie onderling samenhangende componenten bestaan:

- 1. 1. Publieke toezegging**
- 2. 2. Overgang naar Integrale Ecologie**
- 3. 3. Samen op reis**

Bijgedragen door br. Alberto Parise, assistent-secretaris voor de Comboni-missies

Het hele jaar door zullen webinars van *Sowing Hope for the Planet* dit plan verder ontwikkelen en de implementatie ervan door congregaties belichten. Het volgende webinar is gepland op 10 juni 2021. De livestream zal zijn van 14.00 tot 16.00 uur (Rome tijd) in EN, ES, FR en IT.